



ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ «ΑΝΑΠΛΑΘΟΝΤΑΙ» ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ!

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το κράτος και τα αφεντικά δεν έχουν βαλθεί να αναπλάσουν τις γειτονιές μας, επειδή μισούν το πράσινο, τα δέντρα και τα λουλούδια. Αντίθετα όλο και περισσότερο τα πρότζεκτ των αναπλάσεων διαπνέονται από κάποιου είδους οικολογική ευαισθησία, και ακόμη και ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας (και ανιψιός του πρωθυπουργού) έφτασε να δηλώσει ότι θα του άρεσε ένα «κίνημα» ενάντια στα τραπεζοκαθίσματα.

Οι αναπλάσεις δε γίνονται μόνο και μόνο για να βγάξουν φράγκα κάποιιοι (τις περισσότερες φορές συγκεκριμένοι) εργολάβοι και για να εισπράττουν τις μίζες τους κάποιιοι (διαφόρων ιεραρχιών) δημόσιοι υπάλληλοι.

Η ανάπλαση ΔΕΝ είναι ένα ακόμη θέμα που μας κάνει δύσκολη τη ζωή, δίπλα και άσχετα από τους μικρούς μισθούς, τα ατελείωτα ωράρια, την απομόνωση μπροστά από τις οθόνες, την μπατσοκρατία στον δημόσιο χώρο και του ελέγχου μέσω των αλγορίθμων.

Η ανάπλαση, με τον τρόπο που σήμερα οργανώνεται, είναι μέρος της ίδιας συντονισμένης εναντίον μας επίθεσης, που συστηματοποιήθηκε με πρωτόγνωρη ένταση από το Μάρτιο του 2020. Να τι υποστηρίζουμε:

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

Ήδη από το Μάρτιο του 2020, όταν μας φυλακίσανε δια νόμου στα σπίτια μας και εξέδιδαν διαταγές για κάθε συμπεριφορά μας, οφείλουμε να γνωρίζουμε τα εξής: Κράτος και αφεντικά βουλιάζουν σε μια κρίση που γίνεται όλο και περισσότερο πολεμική. Γι' αυτό επείγονται να ρυθμίσουν με τρόπο που τους συμφέρει, κάθε στιγμή και σπιθαμή των ζωνών μας (να μας κάνουνε στρατόπεδο δηλαδή). Η ανάπλαση είναι μία μόνο μέθοδος διακυβέρνησης, από αυτές που χρησιμοποιούν. Αν μάλιστα κοιτάξει κάποιος την ανάπλαση μαζί με μια άλλη, δίδυμη της ανάπλασης μέθοδο διακυβέρνησης, την ψηφιοποίηση, θα καταλάβει αμέσως τα εξής: Όταν δεν μας μαντρώνουν μπροστά σε οθόνες (για να καταγράφουν και να επεξεργάζονται κάθε ψηφιακή αλληλεπίδρασή μας), μας αφήνουν να κυκλοφορούμε μόνο σε προκαθορισμένες από αυτούς (αναπλασμένες) διαδρομές, να αράζουμε μόνο σε προκαθορισμένους από αυτούς (αναπλασμένους) τόπους και χρόνους για να συμπεριφερθούμε και να συσχετιστούμε μόνο με προκαθορισμένους από αυτούς (αναπλασμένους) τρόπους. **Η ανάπλαση λειτουργεί ως χωροταξική περιφραξη των συμπεριφορών μας. Σου λένε: εδώ θα αράζεις, εδώ θα γυμνάζεσαι, εδώ θα βολτάρεις, εδώ θα παρτάρεις. Μας απομένει να διαλέγουμε με βάση τις αξιολογήσεις του google maps.**



Η Ανάπλαση λοιπόν δεν είναι παρτέρια και πλακόστρωτα. Δεν είναι όμως και μια ειρηνική εκπολιτιστική διαδικασία εκ μέρους των εξουσιών. Για να καταλάβουν τους δημόσιους χώρους των γειτονιών μας χίπστερς και τουρίστες (και για να δημιουργηθούν τα πάρκα, οι πλατείες, οι δρόμοι, τα μαγαζιά και τα σπίτια - καταλύματα που τους αντιστοιχούν), θα πρέπει να σταματήσουν να αράζουν οι ηλικιωμένες και οι μετανάστριες, θα πρέπει να κνηγηθούν τα παιδιά που στήνουν παιχνίδια του γούστου τους, θα πρέπει να εξακριβώνονται τα στοιχεία όσων εφήβων συζητάνε σε παγκάκια και όσων άλλων κυκλοφορούν «άσκοπα» ως αργά, θα πρέπει προφανώς να κατασταλεί κάθε πολιτικός και κοινωνικός χώρος που δεν έχει την έγκριση της αστυνομίας. Γενικώς θα πρέπει να εκδιωχθούν όσες επιμένουν να ανακαλύπτουν χρήσεις του δημόσιου χώρου για να εξυπηρετήσουν ανάγκες και επιθυμίες, έξω από τις νόρμες του κράτους και του εμπορεύματος. Γι' αυτό, όπου υπάρχουν χίπστερς και τουρίστες, υπάρχουν πάντα και μπάτσοι...

Τελικά η ανάπλαση είναι ακόμα ένα πεδίο ταξικού πολέμου. Οι φτωχές, δεν έχουν απλώς γούστα διαφορετικά από αυτά των εξευγενισμένων φασέων και τουριστών. Κυρίως δεν έχουν τα λεφτά να ζήσουν σύμφωνα με τις κυρίαρχες νόρμες, δεν έχουν τα λεφτά για να αγοράσουν άνοστα χιπστεροφαγητά, ρούχα περίεργα και εισιτήρια για ακατανόητα/ανόητα event. Οι φτωχές αντιλαμβάνονται την περιφραξη πριν κατέβουν για βόλτα στο φυλασσόμενο από σεκιούριτι πάρκο: ήδη οι μεσιτικές έχουν αποφασίσει ότι τα ενοίκια των σπιτιών δεν είναι για τα κυβικά τους. Εκτοπίζοντας τους φτωχούς, από τις γειτονίες τους, εκτοπίζοντας τις αδέσποτες συνήθειες, πρακτικές και επινοήσεις τους, οι εξουσίες επιδιώκουν την κάθε είδους υποτίμησή τους. Φωνάζουν με τόνους πανηγυρικούς: οι φτωχοί είναι φτωχοί επειδή είναι ανεπίδεκτοι εξευγενισμού και καλό είναι να κρατάμε αποστάσεις από απολίτιστες και παραβατικούς.



Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΜΠΑΖΕΙ!

Η ανάπλαση προχωράει αλλά πληθαίνουν συνεχώς και οι κόντρες εναντίον της. Έχουμε χίλιους λόγους και μπορούμε να βρούμε χίλιους τρόπους για να αναμετρηθούμε μαζί της.

Αυτό που ονομάζουν «εξευγενισμό» είναι θλιβερές, υπαγορευμένες από το κράτος και το εμπόρευμα, συνταγές ζωής. Μας εξορίζουν και μας αποκαλούν απολίτιστους και παραβατικές, θα πρέπει ωστόσο να θυμόμαστε πόσο πιο απολαυστικές είναι οι ζωές μας όταν διαμορφώνονται συλλογικά και μακριά από τη μιζέρια του εμπορεύματος, θα πρέπει να θυμόμαστε πόσο τους τρομάζουμε κάθε φορά που επιχειρούμε να εξηγήσουμε τον κόσμο και να λύσουμε τα ζητήματά μας με τους δικούς μας τρόπους.

Επιπλέον, η ανάπλαση είναι εκφράσεις των εξουσιών μέσα από υλικοτεχνικές υποδομές. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι υλικοτεχνικές αυτές υποδομές είναι τόσο διάχυτες ώστε σε μεγάλο βαθμό παραμένουν εκτεθειμένες στο δικό μας σαμποτάζ. Μπορούμε όλο και περισσότερο να μπλοκάρουμε/σαμποτάρουμε τις λειτουργίες των αναπλασμένων χώρων – τα σπρέι λάμπουν στα φρεσκοβαμμένα ντουβάρια, τα συρματοπλέγματα κόβονται πιο εύκολα όταν είναι καινούργια και τεντωμένα, και τα event των εκ - πολιτιστών (του ωνάση, του νιάρχου και των λοιπών της συμμορίας) είναι τόσο ευάλωτα, όταν συμβαίνουν έξω από τις στέγες τους.

Τέλος γνωρίζουμε ότι η πόλη ήταν και παραμένει ένα πεδίο μάχης. Έχουμε όλες τις ικανότητες και τις δυνατότητες να οικειοποιηθούμε ξανά χώρους και χρόνους, από τους οποίους μας εκτόπισαν.... Οι γειτονιές μας αναπλάθονται, όχι όμως οι σχέσεις μας, όχι τα μυαλά και οι καρδιές μας. Και εκεί θα βρούμε το έδαφος για να αντεπιτεθούμε.

OUTSIDERS

ενάντια στη νέα κανονικότητα

outsiders.noblogs.org

outsiders@rise.up.net