

ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΤΑ PASS

Έχουμε μια άποψη που ποντάρουμε ότι δεν θα ακουστεί στο προεκλογικό ντιμπέιτ:
Πιστεύουμε, λοιπόν, πως αυτό που λένε τα μήντια, ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν επειδή έχουμε ενεργειακή κρίση, επειδή γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία, ή επειδή το χειμώνα κάνει κρύο και χιονίζει, είναι ένα κάρο παραπλανητικές μαλακίες! Αρκεί απλά να τσεκάρει κάποιος τα λογιστικά του Βασιλόπουλου, του Μασούτη, του Σκλαβενίτη και όλων των άλλων μέλων του καρτέλ, για να δει πόσο αυξήθηκαν τα κέρδη τους από το 2020 και μετά! Φτωχαίνουμε διαρκώς μόνο εμείς και τα λεφτά που μας κλέβουνε πηγαίνουν με χίλιους δυο τρόπους στις τοέπες των αφεντικών.

Λέμε πως το food / market pass είναι απάτη: Γιατί μας πουλάνε για ελεημοσύνη, κάποια ψίχουλα από αυτά που μας έχουν ήδη κλέψει. Γιατί στην πραγματικότητα επιδοτούνται τα αφεντικά των σούπερ μάρκετ: η προσαυξημένη επιδότηση απαιτεί έκδοση χρεωστικής κάρτας και ανάλωση του επιδοτούμενου ποσού στα είδη που υπερτιμημένα πουλάνε τα αφεντικά των σούπερ μάρκετ.
Γιατί αυτοί που εμφανίζονται να μας στηρίζουν με δέκα πακέτα μακαρόνια το μήνα, είναι οι ίδιοι που με υπερκοστολόγηση και αισχρόκερδεια έκαναν απρόσιτα όλα τα είδη πρώτης ανάγκης.

Λέμε πως τα κάθε είδους pass είναι μέθοδος διακυβέρνησης. Το κράτος και τα αφεντικά, έχοντας ήδη κλέψει τη ζωή, μας υπόσχονται επιβίωση υπό προϋποθέσεις. Θα πρέπει να ψηφιοποιούμε τις συμπεριφορές μας και τα καταναλωτικά μας γιούστα, να καταγραφόμαστε διαρκώς και να μας ασκείται εξατομικευμένος έλεγχος. Οτιδήποτε δεν εγκρίνεται θα βρει μπροστά του εξαθλίωση, απαγόρευση και αστυνομία...

Αυτά που λέμε ξέρουμε πως τα λένε ή τα υποψιάζονται πολλές και πολλοί στις γειτονιές και στις ουρές των σουπερμάρκετ. Μιλάνε χιλιες γλώσσες, τρώνε χιλιες φρίκες και ξέρουν πως τα αφεντικά και το κράτος τους είναι καθάρματα που δεν την βρίσκουν με τις φιλανθρωπίες αλλά ψάχνουν να βρουν καινούριους τρόπους να μας κάνουν όλο και πιο φτωχούς, όλο και πιο πειθαρχημένους.

ΝΑ ΦΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ

Πρός το παρόν όλοι κι όλες εμείς προσπαθούμε να κρατάμε τα μυαλά μας ζεστά.

Πρός το παρόν θυμίζουμε στους εαυτούς μας πως στα προεκλογικά ντιμπέιτ και τα μήντια ακούμε μόνο μπούρδες από διάφορες εκδοχές των αφεντικών και των συμφερόντων τους.

Πρός το παρόν ψειρίζουμε από τα ράφια των σουπερμάρκετ, πρός το παρόν ψάχνουμε τρόπους να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα και να στεκόμαστε - κι αυτό είναι δίκαιο αλλά δεν είναι αρκετό κι αυτό το ξέρουμε.

Όσο όμως βρίσκουμε μαχητικούς τρόπους να οργανωθούμε και να ποντάρουμε ο ένας στην άλλη, τόσο τα σχέδια τους θα είναι αυτά που θα έχουν πρόβλημα να σταθούν.